

Bokanmälan
Bokanmeldelse

Mary Juusela
Stockholm



Adoption: Den stora återresan

”Det sägs att du vet vart du är på väg först när du vet varifrån du kommer.”

Mary Juusela är journalist och författare med omfattande kunskap om adoptionsfrågor. Genom egen adoptionsbakgrund har hon fått många adopterades förtroende och haft möjligheten att följa familjer på mycket nära håll. Juusela arbetar för att sprida kunskap om adopterades villkor till allmänhet och professionella.

Alla är vi nyfikna på varifrån vi kommer. Kanske adoptivbarn mer än andra. Utan den sista pusselbiten är det svårt att veta vem man är och vart man är på väg. För många adoptivbarn är framtiden ett livslångt sökande efter det som varit. Att vilja veta varifrån man kommer och från vem är allmänmänniskt, men inte självklart. Samtidigt möter adopterade, unga och vuxna, de ständiga frågorna från omgivningen: Var finns dina *riktiga* föräldrar? Vem är din biologiska mamma? Har du varit tillbaka? Vill du söka dina rötter? Frågorna om tillhörighet och identitet är privata och svåra. De leder även många gånger till att den adopterade känner sig mer utländsk än inhemsk.

Samma frågor sätter även igång omfattande

känslomässiga och existentiella processer. Processer som för många adoptivbarn pågår hela livet. Det blir i många fall en jakt efter sina rötter, ursprung och svar på frågorna: Vem är jag? Vem tillhör jag? Varifrån kommer jag?

Att bege sig på en återresa är därmed den största livsresan – känslomässigt och praktiskt – som ett adoptivbarn kan bege sig på.

I den nya reportageboken är det just processen av att förbereda sig, fullborda och leva med en återresa som skildras via fem adoptivfamiljer – barn, föräldrar och syskon. Boken skildrar familjerna under totalt tre års tid genom nära och personliga möten; före, under och efter deras återresor. Läsa går sida vid sida med familjerna och upplever

samma saker som familjerna. Skratt blandas med tårar då adoptivfamiljer färdas över länder och hav för att åter bege sig till barnens födelseplatser.

Författaren Mary Juusela har totalt intervjuat 700 svenska adoptivfamiljer (2003–2013) och bär därmed med sig många tusen röster kring adoption och återresor. I sina två böcker om adoption (Juusela, 2010 och den nu aktuella Juusela, 2014) undersöker hon de psykologiska relationerna mellan familjemedlemmarna och de adopterades relation med sitt ursprung och sitt nya hemland och hur de bemötanden de får påverkar deras identitet.



Mary Juusela

Mary Juusela skriver utifrån barnperspektivet och föräldraperspektivet.

I boken *Den stora återresan* följer Mary med en av familjerna under deras återresa. Mary Juusela, som själv är adopterad, gör även sin egen återresa i boken.

Boken har väckt stor uppmärksamhet i Sverige och är uppskattad av de svenska adoptionsorganisationerna (Adoptionscentrum, FFIA, Barnens Vänner och Adoption La Casa). De är alla dessutom samarbetspartners vilket visar på ett stort intresse för Marys arbete och behovet av ökad kunskap för att möta och bemöta adoptivbarn.

Kia Szutkiewicz

Redaktionen, Stockholm

Referenser

Juusela, M. (2014). *Adoption: Den stora återresan*. Stockholm: Miller & Books.

Juusela, M. (2010). *Adoption: Banden som gör oss till familj*. Stockholm: Norstedts förlag.

Mer info:

www.maryjuusela.se